



הצצה לשגרת בית ספרנו

ה ז ר ק ו ר

גיליון מס' 8
ספטמבר 2017

עמוד 1

ממש עכשיו, עומדת בפתח ומחכה להתחיל שנה חדשה, שנת הלימודים תשע"ח. נרגשת כמונו, עמוסה בצידה, מחכה לה השנה החדשה לתורה.

מה תביא עמה?

צוות ביה"ס למד, עמל וטרח בחופשת הקיץ, תכנן תכניות ופעילויות והכשיר את ביה"ס לשנה נפלאה של הנאה ולמידה. אנו נרגשים לקראת 55 תלמידי שכבת א' החדשים אשר באים אלינו משלושת הישובים ומצטרפים למשפחת בית הספר המשותף. ממש לכבודכם, התחדשנו במרחב למידה המזמן למידה עצמאית ואישית. אנו מקדמים בברכה גם את המורים והתלמידים החדשים אשר הצטרפו אלינו השנה ומאחלים לכם קליטה מהירה ומוצלחת. תכנית הלימודים השנה, מחודשת, מגוונת וכוללת בין היתר שיעורי מוסיקה, יוגה, חשיבה יצירתית וסדנת יצירה דיגיטלית (Makers). אולם הספורט התחדש והוא עכשיו נעים ומזמין יותר, פינת החי עברה דירה ולזכרו של בועז, בוגר בית הספר, קמה לה מדשאה המזמנת ישיבה ומשחק. בנוסף, תמצאו במערכת השעות החדשה זמנים מיוחדים לשיחה ושיתוף. מעגל בוקר טוב, בבוקרו של כל יום ומעגל 'מה נשמע' מיד לאחר ההפסקה. שעת לומד עצמאי תאפשר לכל תלמיד ותלמידה לפתח מיומנויות של ניהול זמן, התמודדות עם אתגרים וחשיבה עצמאית.



שלום כיתה א'

אני גאה ומתרגש להיות חלק מקבוצת בית ספר כפר שמריהו. בימים האחרונים אני עסוק בארגון ילקוט



בית הספר, דבר שגורם לי לשמחה וצפייה לדרך חדשה, מעניינת, מאתגרת וטובה. אני מאחל לכל כתתי הצלחה וידידות בשנת זו.

**באהבה ושנה פורייה לכולנו,
מיכאל בן דב א' 2**

חשוב!

טקס פתיחת שנה וקבלת תלמידי א'

יום שישי 1.9 בשעה 08:45 ברחבת בית הספר בהצלחה לתלמידי שכבת ב' המופיעים בטקס! יום הלימודים מסתיים בשעה 11:45 לא לשכוח לבוא בחולצה לבנה...

אספות הורים

יום רביעי 6.9, בכיתות שכבות ב', ג' - ד' בשעה 19:30 שכבות ה' - ו' בשעה 20:30

ספרי לימוד

למשתתפים בתכנית להשאלת ספרים - חלוקת הספרים תתקיים ביום אספת ההורים, 6.9 החל מהשעה 19:00.

חופשת ראש השנה

ימים רביעי-שישי, 20-23/9 חוזרים ללימודים ביום ראשון 24.9

אני מבקשת להודות למועצה המקומית כפר שמריהו על התמיכה בשיפוץ הקיץ וליו"ר הנהגת ההורים על השותפות בדרך. תודה לצוות המנהלה ולצוות הניהול שעמלו רבות משך חודשי הקיץ בהכנות לפתיחת שנת הלימודים.



**שתיה לכולנו
שנה נהדרת,
שנה
של הגשמת
חלומות.**

**מיכל
גוטליב-פרידור**

פנס גדול המקרין אלומת אור חזקה ומאיר למרחקים. בדרך כלל הזרקור מותקן כך שניתן לסובבו לכיוונים שונים, לשם הארה של עצם או אזור מצומצם מסוים.



ה ז ר ק ו ר

הצצה לשגרת בית ספרנו

גיליון מס' 8
ספטמבר 2017

עמוד 2

היה טוב וטוב שהיה

ניקיתי את המגירות, זרקתי את הספרים והמחברות - זו הייתה הזדמנות להתנקות, להיזכר בשנה שעברנו - שנה מאתגרת, שנה עם שינויים והתבגרות, למידה והתקדמות. אבל עם כל הרצינות בואו נודה שצריך ליהנות בחופש - אז כמובן הולכים לישון מאוחר, קמים מאוחר, לילות לבנים עם חברות, הולכים לקניון, לסרטים, לים ולבריכה ולהתקרר בהחלקה על הקרח. ובקיצור כייייייף גדול!
בחופש גם חגגתי יום הולדת 11. הצליחו להפתיע

צהרון 'ניצנים'



בניהולה של מור
ההרשמה לצהרון לתלמידי שכבות א'-ג'
במזכירות בית הספר
אל תפספסו....



נעים להכיר

שמי איתמר שליו ואני מתחיל ללמד מוזיקה בבית הספר. אני מתרגש להכיר אתכם ואשמח לספר קצת על עצמי.
אני בן 34, נולדתי והתחנכתי בקיבוץ שפיים, בו אני מתגורר היום עם אשתי ושני ילדיי הקטנים. את המוזיקה גיליתי בגיל צעיר ומאז לא נפרדנו. מגיל 16 אני מנגן על גיטרה והיא הכלי המרכזי שלי. אחרי הצבא למדתי במגמת ביצוע בבה"ס רימון ועם סיום לימודי השתלבותי כנגן הפקות, כגיטריסט בהרכבים שונים, וכמורה פרטי לגיטרה. עם השנים הבנתי עד כמה ההוראה והמפגש עם התלמידים משמעותיים עבורי והחלטתי ללמוד חינוך מוזיקלי במכללת



בארץ ההרפתקאות

רציתי לספר לכם על חופשת הקיץ שלי ושאני כבר מתגעגעת לחזור לבית הספר. בתחילת החופש הגדול הלכתי לקייטנה של בית הספר. אחרי שהסתיימה הקייטנה טסתי לגרמניה ל 10 ימים. גרמניה הייתי בשני פארקים שאני מאוד אוהבת 'פליימוביל פארק' ו'לגו-לנד'. בפליימוביל פארק יש המון פעילויות של פיראטים, אבירים משטרה, דינוזאורים ועוד. בלגו-לנד יש המון המון פעילויות, כמו רכבת סיור, מטוסים, נינג'אגו, רכב ספארי, סוסי אבירים, JUNGLE X-PEDITION ועוד. הייתי גם בטירה ניושוונשטיין, שמצלמים בה את רוב סרטי דיסני.

אותי כל בנות השכבה במסיבת הפתעה גדולה שלא ציפיתי. זו התחלה לשנה של חוויות לקראת בת המצווה.
השנה אני עולה לכיתה מיוחדת - כיתה ו'!!!
היא מיוחדת כי יש הרבה אירועים שמסמנים את הבגרות והאחריות כמו: טקס בנות המצווה, חיפוש ומציאה של בית ספר חדש לכל אחת ואחד ומשמרות הזהב.
אני ממש מתרגשת להתחיל שנה מדהימה ומלאת חוויות ואתגרים.

הצלחה לכל השכבה שלי.

ספיר גינסברג, עולה לכיתה ו'



לוינסקי. היום אני משלב בין ההוראה לבין העבודה בתעשייה (מנגן עם ירדנה ארזי, שולי רנד ועוד).
לתפיסתי, מוזיקה היא השפה היפה ביותר, ויש בכוחה לקרב בין אנשים ותרבויות ולתת מענה לכל רגש. כולי תקווה שאצליח לפתח אצלכם התלמידים את השפה הזאת ולפתוח בפניכם עולם חדש של צלילים ומנגינות.

מאחל לנו דרך מוצלחת ומהנה יחד, איתמר שליו



"יפה לאלה תהא הנגה
אלך מתחילה לך היום..."



אני כל כך מתרגשת לעלות לכיתה ד' ולחזור לבית הספר, לפגוש את כולם ולשמוע חוויות וסיפורים ולהכיר את כל הילדות והילדים החדשים.

שיהיה לכולנו בהצלחה
בשנת הלימודים החדשה
מיקה מאירסון, עולה לכיתה ד'